

Opwekking

Maart 2008 - nr. 519



magazine

Als regen de smog verdrijft...

Sabine Celie

Seksualiteit, Gods mooiste scheppingswerk

Peter de Bruijne

Op weg naar de Beminde

Joke Tan



*Vrij van crack gaat Kimberly
nu voor haar dochtertje*

Omslagverhaal over het werk van Blood 'n Fire

Het moet zo'n twintig jaar geleden zijn dat ik Frits Rouvoet voor het eerst ontmoette. Hij was toen druk bezig met hulp aan Albanië, waar in die tijd nog grote armoede heerste. Frits trad vooral op als bemiddelaar tussen kleine enthousiaste groepjes christenen die hulpacties organiseerden naar dit land. Onder zijn bezielende leiding ontstond het samenwerkingsverband van Stichting Hoop voor Albanië, die nog steeds veel werk verzet in Albanië. Frits had zijn deel bijgedragen en richtte zich op andere initiatieven. Voor zijn levensonderhoud werkte hij lange tijd als manager in de grote christelijke boekhandel van Barea in Amsterdam. Nu doet hij dat in de 'Pelgrim Bookstore' tegenover het Centraal Station van Amsterdam aan de Prins Hendrikkade. Daar zijn Frits en zijn vrouw Jacqueline bijna dagelijks te vinden, onder de blauwe neontekst 'Jesus Loves You - God is Liefde'. Frits heeft naast zijn werk altijd zijn passie voor evangelisatie en sociale hulpverlening gehouden. Zo zette hij zich in voor het werk van het Amsterdamse CU-raadslid Yvette Lont onder prostituees, is hij als bestuurslid betrokken bij de evangelische basisschool De Morgenster en sinds een paar jaar leidt hij een eigen werk onder daklozen, verslaafden

en prostituees. Hij doet dit onder de vlag van de Amerikaanse daklozenkerk Blood 'n Fire, begonnen in Atlanta en nu actief in diverse steden. Bij Blood 'n Fire vond Frits dezelfde spirit die al zoveel jaren zijn eigen hart sneller doet kloppen voor zwakken en verschoppelingen in de Nederlandse samenleving. Blood 'n Fire Nederland staat nog in de kinderschoenen, maar Frits hoopt en bidt dat hij - net als destijds met de hulp aan Albanië - ook nu weer mensen bij elkaar kan brengen om het hulpverleningswerk onder verslaafden, daklozen en prostituees slagvaardiger te maken. Hij legt de nadruk op het woordje 'mensen' en zegt: 'Organisaties of kerken zijn prachtig, maar als je mensen wilt helpen die alleen staan in hun strijd om te overleven, moet je persoonlijk betrokken willen zijn. Ze hebben al genoeg loketten en instanties, en dat gedoe maakt ze nog wanhopiger. De liefde van God is persoonlijk en praktisch, bewogen en betrokken, en geeft niet op.' Dat Rouvoet zijn woorden waarmaakt, blijkt uit het verhaal van Kimberly, ex-prostitutuee en ex-verslaafde, die onder de liefdevolle zorg van Frits en Jacqueline een nieuw leven is begonnen.

Vrij van crack gaat Kimberly nu voor haar dochttertje

Peter de Bruijne

'Mijn leven was een puinhoop', begint Kimberly wat onwennig, schuin kijkend naar het ding dat alles opneemt wat ze zegt. 'Het begon pas echt fout te gaan op m'n veertiende. Dat was kort nadat mijn vader voor mij een appartementje had geregeld, want aan geld was geen gebrek.

In diezelfde tijd overleed mijn moeder aan kanker. Ik woonde toen al lang in een internaat, waar ze mij naartoe had gebracht omdat ik moeilijk opvoedbaar was. Daar leefde ik jarenlang met strenge regels en af-

spraken. Maar nu ik op mezelf woonde, kreeg ik plotseling alle vrijheid. In no time kreeg ik verkeerde vrienden, het was in de gabbertijd waarin we experimenteerden met pilletjes en zo. Maar daar bleef het niet bij. Ik vond alles mooi en ging van het ene feest naar het andere. In korte tijd was ik volledig verslaafd.'

Kolder in mijn kop

'In het begin probeerden mijn vader en mijn twee zussen er nog iets van te zeggen, maar als je niet wilt veranderen, luister je toch niet naar de raad van een ander. Ik schopte overal tegenaan. Omdat ik de kolder in mijn kop kreeg, heb ik gewoon mijn huisje verlaten om bij een ander te gaan wonen. Mijn vader wist zich geen raad meer met me. Ik had geen enkele ba-

sis of structuur in mijn leven. Toen ik ging tippelen om aan mijn geld te komen, werden alle familiebanden verbroken. Mijn leven speelde zich steeds meer op straat af. Ik ging deelen, kwam met de politie in aanraking en bleef meestal bij vriendjes slapen. In de jaren erna ging het van kwaad tot erger. Ik heb een pooier gehad, heb getippeld, achter de ramen gestaan, jatte van iedereen en was niet meer te vertrouwen. Ik kan het niet genoeg zeggen: je rolt er zo makkelijk in, maar eruit komen lukt bijna niemand. Het begint met een pilletje, dan komt er een pakje speed, een pakje cocaine, een bolletje crack, en dat is het begin van het einde. Op heroïne na is crack het ergste spul dat er is, daar verkoop je je eigen moeder voor.'

Ik ging zelfs naar de kerk

'Vijf jaar geleden was ik een tijdje clean. Dat was de eerste keer dat ik met het geloof in aanraking kwam. Ik ging zelfs naar de kerk. Maar ik hield het niet vol en ging toch weer gebruiken. Weer was ik alle contacten kwijt met mensen die het goed met me voor hadden. Frits was degene die me nog tot het laatst toe heeft geholpen, maar als je niet wil, is er geen land met je te bezeilen. Ik deed weer alles wat God verboden heeft, en raakte volledig verslaafd aan de crack. Weer sliep ik overal en nergens en op de een of andere manier ben ik in Utrecht terechtgekomen, waar ik in daklozencentra en hostels sliep. Ten slotte kwam ik in een verslaafdenkliniek, en daar werkte Co, een klusjesman die ik wel aardig

vond. We hebben toen een relatie gekregen en ik werd zwanger van hem. Dat was voor mij de reden om echt af te kicken, nu zo'n anderhalf jaar geleden.'

De volgende klap

'Zeven maanden geleden werd Sylvana Esmée geboren, helemaal clean. Toen kwam de volgende klap. Jeugdzorg vond dat ik niet voor haar kon zorgen. We hadden inmiddels een woninkje in Amsterdam-Noord, dus ik was het er natuurlijk niet mee eens. Co is een man die alles heeft gedaan om mij te helpen clean te worden en we hebben het goed samen. Maar toch vonden ze het te risicant omdat ik een lichte borderlineafwijking heb en natuurlijk een heftig verleden. Ik was heel verdrie-

tig en kon het moeilijk verwerken. Toch ben ik niet aan de drugs gegaan, maar dat komt echt omdat God heeft ingegrepen en omdat ik Co heb leren kennen. Hij gebruikt zelf helemaal niets en heeft het ook nooit gedaan. Hij is geen christen, maar nu ik het wel ben, stimuleert hij me wel om door te zetten. Hij maakt op dit moment nu eenmaal een andere keus en God heeft ieder mens een vrije wil gegeven.'

Co ging op zoek

'Al in de tijd dat ik nog verslaafd was, heb ik tegen Co verschillende keren de naam van Frits genoemd. Ik wist dat ik uit de ellende moest zien te blijven en Frits had me immers al eerder geholpen. Maar ik wist niet meer waar hij ge-

Door alle crack was mijn geheugen behoorlijk aangetast. Co is op zoek gegaan naar Frits en wist hem uiteindelijk te vinden in de christelijke boekwinkel aan de Prins Hendrikkade. Zonder te zeggen wat hij van plan wilde hij dat ik meeging naar binnen. 'Effe 'n cd-tje kopen', was z'n smoes. Ik had er geen zin in en zei dat ik naar huis wilde. Maar Co hield vol en nam me mee naar binnen. Toen stond ik oog in oog met Frits.





bleven was. Ik wist sowieso niet veel meer. Door alle crack was mijn geheugen behoorlijk aangetast. Co is op zoek gegaan naar Frits en wist hem uiteindelijk te vinden in de christelijke boekwinkel. Co nam me mee zonder te zeggen wat hij van plan was en zei dat hij een cd'tje wilde kopen. Ik had er geen zin in en zei dat ik naar huis wilde. Maar Co hield vol en nam me mee naar binnen. Toen stond ik oog in oog met Frits. Ik vloog hem om z'n hals. We hebben een tijdje met elkaar gepraat en ik begreep dat Frits en Jacqueline al die jaren naar me hadden gezocht en voor me hadden gebeden.'

Wanhopig

Frits zegt: 'Ik heb Kimberly vier jaar geleden nog één keer aan de telefoon gehad. Ze was stoned en klonk wanhopig. Ze stond bij het Amstelstation. Maar ze wilde in geen geval dat ik naar haar toe kwam. Daarna ben ik overal wezen zoeken, op internet, via andere telefoons van vrienden, want haar eigen nummer was afgesloten, een adres in Almere enzo-

voort. Nooit kon ik haar vinden en al die jaren hebben we regelmatig voor haar gebeden. Totdat ze dus uiteindelijk hier met Co in de winkel stond.' Tegen Kimberly zegt Frits: 'Ik weet nog dat je zei: "Ik wil wel leven zoals Jezus dat van me vraagt, maar ik weet niet hoe." Tini, een vrouw die ook helpt op de wallen, zat erbij en zei nog: "Je hoeft niet alles van tevoren te weten, het gaat erom dat Hij met jou een weg wil gaan. Accepteer je dat Hij de belangrijkste is in je leven?" Toen heb jij "Ja" gezegd. En eigenlijk is van toen af aan de verandering begonnen. Nu helpt Kimberly in de boekwinkel. Dat geeft regelmaat in haar leven.'

Nieuw levenspatroon

Kimberly kijkt bezorgd als ze zegt: 'Mijn verleden achtervolgt me nog steeds, vooral omdat ik niet voor mijn eigen kind mag zorgen. Ik praat heel veel met Frits en Jacqueline over de manier waarop Jezus wil dat ik leef, hoe ik een zorgzame moeder kan zijn en hoe we ons leven met z'n drieën moeten inrichten. Ik moet

een totaal nieuw levenspatroon leren. Daarom ben ik nu drie dagen per week in de winkel, waar ik op tijd aanwezig moet zijn. Normaal zou ik tot elf uur in bed blijven liggen, maar dat kan niet, en helemaal niet als m'n dochtertje bij ons komt wonen. Gelukkig vind ik het werk hier helemaal te gek. Dus zijn die dagen voor mij de mooiste dagen van de week. Via de rechter zijn we bezig om onze dochter weer bij ons te krijgen. Ik zie haar nu drie keer per maand anderhalf uur. Maar binnenkort wordt dat uitgebreid naar drie keer in de week. Ze willen kijken hoever ik ben en wanneer ik voor Sylvana zal kunnen zorgen.'

Familierelaties hersteld

'Sinds ik clean ben, is de relatie met mijn familie ook hersteld. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb twee zussen van 44 en 18, ik zit er met mijn 31 jaar precies tussenin. We zijn allemaal van verschillende moeders. En met m'n vader is het contact ook weer goed. En dat komt allemaal door het feit dat ik een nieuwe va-

der heb. Jezus is mijn vader geworden. Hij is mijn schepper en degene die mij geholpen heeft. Ik merk dat Hij bij me is. Ik sta niet de hele dag te bidden of zo, maar Hij woont in mij. Je kunt wel met een kruisje om je nek gaan lopen, maar als je niet in Jezus gelooft, heeft dat geen waarde. Het zit in je hart.'

Grootste wens

'Op dit moment is mijn grootste wens dat ons dochtertje terug mag komen en dat Co en ik er samen voor mogen zorgen. Maar er is nog iets wat ik heel graag zou willen. Ik zou in de toekomst heel graag iets voor daklozen en verslaafden willen betekenen. Kortgeleden mocht ik van Frits rondbellen om te zoeken naar een slaapplek voor een dakloze die hier in de winkel kwam. Na een tijdje lukte het en konden we die man een adres geven. Dat gaf me een geweldig gevoel. Echt heel bijzonder als je iets voor een ander mag betekenen, terwijl ik niet eens zo lang geleden zelf altijd alleen maar op zoek was naar dope, naar geld en een plekje om te slapen.'

Reine handen

Frits pakt zijn bijbelte, bladert wat en zegt dan: 'Wat ik heel mooi vind van mensen die zelf in de sores hebben gezeten, is dat ze anderen zo direct aanspreken. Zoals zij over God kunnen praten, zal ik het nooit kunnen, omdat ik niet heb meegemaakt wat zij hebben meegemaakt. Neem Angelo, een jongen die tot bekering is gekomen en ook bij ons op de we-

kelijke huiskring komt. Als hij weer eens iemand tegenkomt, brengt hij die persoon bij mij omdat hij vindt dat ik het evangelie moet vertellen. Maar zijn eigen verhaal is tien keer beter, alleen ziet hij dat zelf nog niet. Kimberly komt ook regelmatig naar me toe en zegt dan: "Frits, daar staat een gebruiker om de hoek, ga er eens even heen, man." Ze heeft bewogenheid voor die mensen, maar omdat ze nog zo kort gelooft, stuurt ze mij erop af. Ze is minder verlegen dan Angelo, dus even later staan we met z'n tweeën te bidden voor zo iemand. Kimberly met tranen in haar ogen. Ik las in Job 22:27-30 het volgende: "Als je tot Hem bidt, dan luistert Hij, en je geloften los je in. Wat jij ook besluit, het zal worden uitgevoerd, en het licht zal schijnen op de wegen die je gaat. Als rampspoed iemand velt en jij zegt: "Sta op!", dan redt God hem, die het hoofd moest buigen. Hij redt zelfs hen die niet onschuldig zijn. Hun redding danken ze aan jouw reine handen." Met andere woorden: als wij doen wat God van ons vraagt, als je zelf reine handen hebt, dan wil God de andere mensen in je omgeving redden, zelfs als ze dat zelf nog niet weten.'

538 of gospel

Alsof ze wil zeggen: 'Laat maar zitten, Frits, die Bijbelstudie', valt Kimberly hem in de rede en er ontstaat een soort gesprekje waar ik buiten sta: 'Ik ben een paar jaar uit beeld geweest en heb veel tijd verloren. Dom eigenlijk. En we hebben geen ruzie meer over de muziek, hè Frits. Weet je nog van

vijf jaar geleden, in de boekwinkel van Berea? Ik wilde 538 luisteren in plaats van een gospel-cd. Jij vond dat maar niets in een christelijke boekwinkel.' Frits: 'We hebben volgens mij nooit ruzie gehad, Kimberly. Jij bent gewoon heel spontaan. Elk karakter heeft zijn sterke kanten, maar ook zijn zwakke kanten. Door je spontaniteit ben je bijvoorbeeld met verkeerde mensen op stap gegaan.' Kimberly: 'Ja, ik waaide met alle winden mee, had geen eigen mening en geen ruggengraat. Nu durf ik eindelijk "Nee" te zeggen. Vroeger vond ik alles goed en vooral dat wat niet goed was. Daardoor kwam ik dus wel in verkeerde situaties terecht. Dat is nu anders. Laatst kwam ik de tram uit en kwam er heel langzaam een auto naast me rijden. De chauffeur draaide zijn raampje open en riep: 'Hé schone, wil jij wat geld verdienen?'

Ik wist op dat moment gewoon dat het de duivel was in die man, maar Jezus was bij mij en ik kon "Nee" zeggen. Vroeger was ik zo meegegaan. En dat geldt voor alles. Als er nu een joint wordt opgestoken, doe ik niet mee. Ja, ik ben wel sterker geworden. Ik heb nu goede dingen die het gat van mijn verlangens opvullen. De heilige Geest, m'n dochter.'



- Wilt u meer weten
- over Blood 'n
- Fire Nederland,
- ga dan naar www.bloodnfire.nl.

Bij de foto's: Frits Rouvoet op de Oudezijds. Samen met een oudere zuster gaat hij wekelijks de wallen op om te getuigen van Jezus. Foto's onder links: De voedselbank van Regina Mac-Nack waar Blood 'n Fire nauwe contact mee heeft. Blood 'n Fire gaat wekelijks de straat op met voedsel. Onder rechts: Het team van Blood 'n Fire in New Orleans dat nog steeds mensen helpt die na de orkaan Katrina dakloos zijn geworden.

